



Nieuwsbrief Nr. 9 – 1 september 2014

Samen plannen maken

September is de maand van de startzondagen. Ik zie uit allerlei gemeenten berichten langskomen over de voorbereidingen voor de startzondag. Ook in de Schone Poort zijn we bezig met de plannen voor het komende seizoen. De Schone Poort was vorig jaar de eerste Pioniersplek nieuwe stijl. Inmiddels zijn er veel meer. Al die pioniersplekken kennen eenzelfde verlangen: een gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Hoe je dat doet is een weg van zoeken en tasten. Er is immers geen kant en klare blauwdruk, anders zou het geen pionieren zijn. Het was goed om samen met de teams van andere pioniersplekken daarover na te denken. Van donderdag 19 t/m zaterdag 22 juni werd een retraite gehouden waar teams van verschillende Pioniersplekken bij elkaar kwamen. Het was een inspirerende ontmoeting, waar we veel hebben geleerd en veel nieuwe ideeën hebben opgedaan.



1 Woerden: Pioniersplek voor twintigers

Vanaf de andere kant beginnen

Een van de onderwerpen die aan de orde kwam, was de plaats van de erediensten. We zijn in de Schone Poort begonnen met het kerkcafé. Ook in andere pioniersplekken worden vieringen gehouden. Vanuit de kerk gezien ligt het voor de hand om te starten met een of andere vorm van kerkdiensten. Vanuit de doelgroep gezien is het nog maar de vraag of dat wel een goed startpunt is. Want als we ons oor in Almere Poort te luisteren leggen, ontdekken we al gauw dat er helemaal geen behoefte is aan kerkdiensten, in welke vorm dan ook. We zullen dus (nog) beter



2 Waaraan hebben de mensen in Poort behoefte?

moeten luisteren om te ontdekken waar mensen wél behoefte aan hebben. Hoe kunnen wij als pioniers-team de mensen dienen. Is er eenzaamheid en behoefte aan ontmoeting met andere mensen? Is er behoefte aan een plek voor stilte en bezinning? Is er behoefte aan leuke activiteiten voor kinderen? Dat dienen kan op allerlei manieren. En dienen en liefhebben zijn van grote waarde op zichzelf, dat zijn nu eenmaal zaken waar we als christenen toe geroepen zijn. Vanuit dat dienen is dan de volgende uitdaging om gemeenschap te laten ontstaan. Mensen leren elkaar kennen, gaan een beetje van elkaar houden en elkaar steunen. Naarmate mensen elkaar vaker ontmoeten zal er iets van een gemeenschap ontstaan. En samen eten blijkt vaak heel behulpzaam voor het ontstaan van gemeenschap. Als er relaties groeien gaan mensen ook jou leren kennen. Als je oprecht laat zien wie je bent, zullen mensen al snel ontdekken dat je christen bent, want dat kleurt je leven in allerlei opzichten. In de praktijk zien we vaak gebeuren dat mensen vragen naar je motivatie om te dienen. Of ze raken geïntrigeerd door de plek die het christelijk geloof in jouw leven inneemt. Dat zijn kansen om iets van je geloof te delen. Op die manier ga je samen met de mensen ontdekken wat de relevantie van het evangelie is, op een manier die past bij de mensen die je al dienend ontmoet.



Als er eenmaal mensen zijn die enthousiast worden over het christelijk geloof, is ons gebed en onze hoop dat er ruimte is om te ontdekken wat kerkzijn betekent. Niet door te kopiëren wat ergens anders gebeurt, maar door samen te verkennen wat het betekent om te groeien in geloof en aanbidding, wat het betekent om elkaar en anderen te dienen en wat het betekent om deel te zijn van een grotere kerk en rijke traditie van het christendom. Hoe dat vervolgens praktisch vorm krijgt verschilt per situatie. Wellicht kleine groepen met een maandelijkse gezamenlijke viering? Wellicht een brunch waarin ook een Bijbelverhaal gedeeld wordt? Er is zoveel mogelijk.

Een reis in etappes

Wat we hierboven beschrijven is dus een proces waarin je vijf verschillende fasen kunt onderscheiden: 1. Luisteren: waaraan is behoefte? – 2. Dienen: helpen waar je kunt – 3. Werken aan relaties: ontstaan van gemeenschap – 4. Samen verkennen wat geloven betekent – 5. Samen ontdekken hoe je kerk kunt zijn. De eredienst is dus niet meer het begin, maar een mogelijkheid die zich gaandeweg aandient. Ook in het komende seizoen zullen we wel weer kerkcafé houden, maar ik besef dat als we de bewoners van Almere Poort willen bereiken, we ook andere activiteiten moeten ontplooiën.

Soms is pionieren ook tuinieren

De afgelopen tijd zijn we heel druk aan het tuinieren geweest. Het labyrint is klaar en het wordt hoe langer hoe meer een plek waar mensen graag vertoeven. Maar het vraagt veel tijd om het een beetje op orde te houden. En er is niet alleen het labyrint. Dit voorjaar vroegen mensen of we ook wilden helpen met het aanleggen van een rozentuin. Er was een rozenkweker failliet gegaan en we konden gratis rozenstruiken uit zijn kas halen. Samen met andere vrijwilligers kregen zo'n 3000 rozenstruiken een plek in het Cascadepark. Maar na het planten komt de verzorging, want anders zullen de doorns en de distels de rozen verstikken. En dan is er ook nog de burenmooistuin achter ons eigen



3 Pionieren in de rozentuin

huis. Daar ligt een grote bouwkaai. Sinds vorig jaar hebben we die van de gemeente Almere in bruikleen als burenmooistuin. Na een langzame start komen er hoe langer hoe meer mensen vragen of ze ook een stukje grond mogen bewerken. En er zijn nu 15 kinderen die in hun eigen tuintje hun aardbeien- en andere planten verzorgen. Je kunt je afvragen: wat heeft dat nu met pionieren te maken? Bij de pioniersretraite ging het over pionierswerk als een reis in vijf etappes. Ik denk dat we met het tuinieren bezig zijn met de eerste stappen: 1. Luisteren, 2. Dienen, 3. Relaties opbouwen. En het is verrassend met hoeveel mensen je al wieden en schoffelend contact krijgt. Al schoffelend komen er natuurlijk ook de nodige vragen bij ons op: Zijn we niet te afwachtend? Brengen wij met ons tuinieren ook echt iets op gang? De gelijkenis van de zaaier leert me dat we maar onbekommerd aan het werk moeten blijven. Vertrouw erop dat een deel van het zaad in goede aarde valt en dat er iets gaat groeien. En zo pionieren wij al tuinierend vrolijk voort. Op zondag 28 september organiseren we een start-activiteit die in het teken staat van de oogst. De plannen moeten we nog verder uitwerken. Op de website kun je straks meer lezen. Het is mooi om het seizoen te beginnen met een oogstfeest: We mogen werken vanuit dankbaarheid en met dat wat we ontvangen hebben.

De Lukas 10:2 methode

Er zijn allerlei mogelijkheden om ons werk te steunen. Mensen die een handje komen helpen om te wieden en te schoffelen, zijn van harte welkom. En als in uw tuin vaste planten staan die te groot groeien, dan is er in het labyrint nog wel een plekje voor te vinden. Maar niet alleen zulk praktisch werk. Bij de retraite voor Pioniersteams deed iemand de oproep: werk meer volgens de "Lukas 10:2-methode". (Hint: het gaat ook over oogsten) Het leek ons goed om deze methode ook in Almere meer te gebruiken. Daarom komt nu een keer per veertien dagen een groepje mensen bij elkaar in de Stiltekapel van de Lichtboog om te bidden. Voor de kerk, voor de wereld, voor mensen ver weg en dichtbij, voor de Schone Poort, kortom voor alles waar mensen voor bidden kunnen. Bidden is de motor van het werk. Want het is niet ons werk maar het werk van de Geest van Jezus Christus. Door ons gebed laat Hij ons aanhaken bij zijn werk. Dat is dus de Lukas 10:2-methode, een methode die iedereen de kans geeft om mee te doen. Met een hartelijke groet,
Pieter ter Veen

Adres: Hermesstraat 7,
1363TP Almere

Website: www.deschonepoort.nl
Nieuwsbrief niet meer ontvangen?

email: info@deschonepoort.nl

Stuur een mail naar unsubscribe@schonepoort.nl