



Nieuwsbrief Nr. 5 – 31 mei 2012

Bouw je droomhuis...



Als je Almere Poort binnenrijdt, zie je een groot billboard met de kreet “Bouw je droomhuis in Almere Poort”. Heel veel mensen hebben aan die oproep gehoor gegeven. Bezoekers kijken in Poort hun ogen uit. Zoveel variatie... Dat dat allemaal zo maar mag?! Stedebouwkundig wonen we in een heel bijzondere stad. Een paar maanden geleden ontvingen we zelfs een delegatie van het Engelse Lagerhuis die het stedebouwkundig concept van Almere Poort kwam bestuderen. Maar het meest bijzondere huis is toch het wel Klokhuis-huis. In 2009 schreef het televisieprogramma “Klokhuis” een wedstrijd uit, waarin kinderen hun droomhuis mochten ontwerpen. De ideeën van de winnende inzenders werden door een echte architect gecombineerd en

uitgewerkt. En hun droomhuis staat sinds juni 2011 in Almere Poort. Het fungeert als educatief centrum van het “Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere”. Het “KindercASLa” wil kinderen tussen de 6 en 12 jaar op een speelse manier kennis laten maken met zo veel mogelijk aspecten van bouwen, wonen en gezond leven, in relatie tot duurzaamheid en innovatie.

Vlak naast dat Klokhuis is het Labyrint aangelegd. En dat vind ik een mooie combinatie. Het Klokhuis als de plek waar mensen bezig zijn met hun droomhuis. Met hun huis als een thuis waar ze gelukkig zijn. Bij die plek ligt nu ook het Labyrint als een uitnodiging tot bezinning. Als we het Evangelie ter sprake willen brengen, hebben we een aanknopingspunt nodig. Vaak heeft dat aanknopingspunt te maken met de donkere kant van het leven. Is het niet veel rijker om aan te knopen bij de dromen en verlangens van mensen? Mensen bouwen hun droomhuis. Is daarin ook plaats voor het geloof? Jezus zegt dat als je zijn woorden hoort en doet, bent als een wijs man die zijn huis op de rots bouwt. Wat wordt er anders als Jezus ook een rol mag spelen in ons levenshuis?

Het labyrint naast het Klokhuis

“Wat wordt dat, meneer?” twee jongens van een jaar of tien kijken belangstellend toe terwijl ik op m’n knieën bezig ben. “Dit wordt een labyrint” “O, een doolhof” weet een van de jongens “Nee, een labyrint is geen doolhof. In een doolhof kun je verdwalen, want er zijn allemaal doodlopende zijweggetjes. Een labyrint is een kronkelend pad naar een middelpunt. “ “Waar is dat dan goed voor?” is de wedervraag. Ja wat zeg je dan tegen jongetjes van tien? “In een labyrint kun je wandelen om na te denken. Mensen vergelijken het leven wel eens met lopen. Dan hebben ze het over hun levensloop. De levensloop van mensen gaat met allerlei bochten en onverwachte kronkels. Een labyrint lijkt dus op je levensloop. En al lopend kun je nadenken. Welke route volgt mijn levensloop? Wat is mijn bestemming? Kom ik wel op mijn bestemming? Je zou dus kunnen zeggen: Een labyrint is een nadenkplek.



We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de inrichting van het labyrint in het Cascadepark. En naar mate het werk vordert, stoppen er vaker mensen om te vragen 'Wat moet dit worden?' Als ik vertel over het labyrint als een plek van bezinning en meditatie, zijn de reacties heel positief. De mensen zien zich er al wandelen. En die positieve reacties zijn een welkome stimulans om verder te werken. Het pad naar het middelpunt is ongeveer 300 meter lang. Dat moet ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dus wordt het verhard. Ik ben zeker al drie keer op mijn knieën het pad langs gekropen om kunststof matten op maat te zagen en op hun plaats te leggen. Op die matten komt grind. In het centrum is een dak plataan geplant en een bankje neergezet. Een beschutplekje in het hart van het labyrint. Waar je wat kunt meimeren over de bestemming van je levensweg. Als werkgroep willen we dat "de Schone Poort" in Almere Poort een plaats voor bezinning vormt. Het labyrint als nadenkplek geeft daar op een mooie manier vorm aan.

Het kerkcafé



Zondag 16 juni is er weer kerkcafé. Het wordt dit keer een bijzondere viering. Want het leek ons een goed idee om het laatste kerkcafé voor de zomervakantie in het Labyrint te houden. Vakantie houden betekent voor veel mensen: op reis gaan. Dat reizen heeft iets van een pelgrimage. Want wie op reis gaat en de grens van het vertrouwde overgaat, wordt vreemdeling. En dat is wezenlijk voor een pelgrim: Het woord "pelgrim" komt van het Latijn "peregrinus" en betekent "vreemdeling". En die vreemdeling is op weg naar zijn bestemming. Om het pelgrimsgevoel te krijgen, hoef je niet perse op reis te gaan naar een van de klassieke pelgrimsoorden. (Santiago de Compostella, Lourdes, Rome, Taize....) Al kan dat natuurlijk wel helpen. Je hoeft er ook niet voor naar het buitenland. Het wandelen van een labyrint is een mini-pelgrimage. En alle vragen waar een pelgrim over mediteert, kunnen ook in een labyrintwandeling overwogen worden.

Graag tot ziens op 16 juni. We beginnen om 17.00uur. Na de viering en het labyrint is er een picknick. Voor brood en soep en zo wordt gezorgd. Dus graag even aanmelden: info@deschonepoort.nl (De handigste route: Ga naar de Roald Amundsenstraat. Aan het eind is een parkeerplaats. Daarvandaan is het 50 meter lopen.)

En verder

- In de vorige nieuwsbrief meldde ik dat "de Schone Poort" een "Pioniersplek" gaat worden. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend tussen de Protestantse Gemeente Almere en de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de PKN. Deze week zullen de afspraken verder worden uitgewerkt. Als u het mooi vindt dat het Missionaire werk van de PKN ons steunt, zou u op uw beurt dat werk kunnen steunen. Kijk eens op <http://www.pkn.nl/missionair> (en als u nu donateur wordt, krijgt u een Nieuw Liedboek cadeau)
- Wordt er hard gewerkt aan een vernieuwde website.
- Is er nu een rubriek "religieus" in het "Poort Nieuws Magazine". De Schone Poort wordt daarin vermeld als "Protestantse bezinningsplek" (na de Hindoetempel, de Ahmadiyya-moskee en de Liberaal joodse Gemeente)
- Gaan we volgende week BBQ-en met een groep jongeren uit Poort om kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan over de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen als het gaat over geloven (en over kerk)
- Zal Pieter het Sociaal Café in Almere Poort gaan bezoeken.
- Kregen we bericht dat de bouw van "het Poorthuis" van start zal gaan. Nog geen kennis gemaakt? Ga naar <http://www.poorthuisalmere.nl> Samen met Mark Zeldenrust, een van de mensen van het Poorthuis worden plannen gemaakt voor gezamenlijke activiteiten. Er staan plannen op stapel voor een kinderactiviteit in de herfstvakantie en er wordt ook al weer gewerkt aan de kerststal en de kerstactie voor het komende kerstfeest. In de zomervakantie zullen we dus niet stilzitten.
- Er gebeurt dus van alles in de Schone Poort en dus hebben we uw steun hard nodig. En niet het minste wat u kunt doen is de Schone Poort betrekken in het werk van uw voorbeden.
- Valt er nog veel meer te vertellen, maar ik wil niet dat deze nieuwsbrief langer dan twee kantjes wordt.
- En dus besluit ik met een hartelijke groet vanuit de Schone Poort

Pieter ter Veen

Adres: Hermesstraat 7,
1363TP Almere

Website: www.deschonepoort.nl
Nieuwsbrief niet meer ontvangen?

email: info@deschonepoort.nl

Stuur een mail naar unsubscribe@schonepoort.nl