



Nieuwsbrief Nr. 4 – 20 april 2013 – Noodeditie!

Help!!!! - Het Labyrint komt eerder dan verwacht

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er een sponsor is gevonden voor het Labyrint en dat in het voorjaar kan worden begonnen met de aanleg. De afgelopen twee weken kwam alles in een stroomversnelling. Architect Jurgen van Staaden maakte een definitief ontwerp. De aannemer kreeg opdracht om het terrein in orde te maken. Het grondwerk werd deze week gedaan. Het terrein werd iets glooiend gemaakt voor een goede afwatering. De zware klei werd gemengd met zand, zodat de grond beter geschikt is voor een moestuin. Er werd een (voorlopig) hek geplaatst. En er werden 490 struiken besteld voor de heg rondom het Labyrint. De themagroep "Groen en Inrichting" van de Vrienden van het Cascadeperk heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Afgelopen vrijdag kreeg ik bij een bespreking van die themagroep dit laatste nieuws te horen. "En o ja, de meidoornstruiken liggen al ingekuuld in het labyrint. Die moeten dus morgen worden geplant". Een gevoel van lichte paniek maakte zich van mij meester. Want voor het planten van die heg is wel de hulp van vrijwilligers nodig. Maar hoe trommel je op zo korte termijn de mensen op om de handen uit de mouwen te steken? De "Vrienden van het Cascadepark" zou een aantal mensen uitnodigen. Klazien en ik konden ook meehelpen. En ik maakte op stel en sprong een extra nieuwsbrief, in de hoop dat een paar lezers nog op tijd mijn noodkreet zouden horen en afgelopen zaterdag te hulp zouden snellen. Helaas ging er bij de verzending van de nieuwsbrief iets mis en waren er maar vijf mensen om de heg aan te planten. Het werk viel gelukkig mee en zondagmiddag belde iemand aan om te vertellen dat hij de heg nog weer water had gegeven en dat de struikjes er florissant bijstonden.



Maar het planten van de heg is maar het begin. Er moet meer gebeuren. Jurgen van Staaden heeft het volgende schema bedacht:

- 20/21 april van tien tot vier: plaatsen meidoorn haag;
- 27/28 april van tien tot vier: knippen en leggen matten voor de paden, vullen matten, vullen potten, installeren waterkraan;
- 4/5 mei van tien tot vier: plaatsen laurierhaag, plaatsen bank, plaatsen en vullen potten, etcetera.
- 17 mei planten van de dakplataan (met officiële ceremonie) leggen laatste matten door leerlingen Groenhorst.

Kortom het begin is er, maar er moet nog veel gebeuren en uw hulp is dus van harte welkom. (Tussen haakjes: van tien tot vier betekent niet dat je er de hele tijd moet zijn, al is het maar voor een uurtje, je bent van harte welkom.)

(Voor wie wil komen: Het Labyrint ligt vlak bij "het Klokhuis" in het Cascadepark, dat kan dus niet missen)



Pionieren in Poort

Nu ik toch bezig ben met deze "extra editie" van de nieuwsbrief, maak ik meteen van de gelegenheid gebruik om het laatste nieuws over de Schone Poort te melden. Eerst even wat achtergrondinformatie. "De Schone Poort" wil een vorm van missionaire presentie in Almere Poort zijn. Die plannen komen niet zo maar uit de lucht vallen. Op de een of andere manier is er op talloze plaatsen een nieuw elan. Het zit gewoon in de lucht. En niet alleen in Nederland. In Engeland begon een jaar of 10 geleden op initiatief van de Anglicaanse en Methodistische kerk het programma "Fresh Expressions": 'een vorm van kerkzijn voor onze veranderende cultuur, vooral ten behoeve van mensen die van geen enkele kerk lid zijn'. Inmiddels zijn er in Engeland meer dan 1000 van zulke "Fresh Expressions". In de komende jaren wil de Protestantse Kerk de vorming van 100 pionierplekken bevorderen. Plekken als een soort proefpolder, die andere gemeentes kunnen inspireren bij hun zoektocht om meer of weer missionaire gemeente te zijn. Dat idee is geïnspireerd door de ontwikkelingen in Engeland. Wat een pioniersplek is, is niet in een zin uit te leggen. Maar een pioniersplek is in ieder geval experimenteel: anders, verrassend en vernieuwend, met hoop en elan. Luisterend naar Jezus die, toe er een nacht niets gevangen werd, tegen zijn leerlingen zegt "Als je het net nu eens aan de andere kant uitzet.... Gooi het eens over een andere boeg..." Het zal u niet verbazen dat wij in contact zijn gekomen met de afdeling "Missionair Werk en Kerkgroei" van de Protestantse Kerk, die verantwoordelijk is voor dit nieuwe programma. Als werkgroep "Kerk in Poort" laten we ons graag inspireren door de initiatieven uit andere delen van het land, ja zelfs uit andere delen van de wereld. En eigenlijk voelen we ons ook wel een beetje een pioniersplek. Het laatste nieuws is dat wij met "Utrecht" in zee mogen gaan en dat "de Schone Poort" een van die 100 pioniersplekken gaat worden. Wat dat allemaal gaat betekenen? Dat kunnen we nog nauwelijks overzien, maar het is wel heel spannend allemaal.

De Website

In november vorig jaar zijn we vanwege de activiteiten met de kerststal van start gegaan met een voorlopige website. Nu we echt van start kunnen gaan als Pioniersplek, moet ook de website zijn definitieve vorm krijgen. Dat is nog heel wat werk en dus is de website de komende tijd "offline"

Het Kerkcafé

Zondag 21 april was er weer kerkcafé. Het was weer een goed samenzijn. Dit keer rond het thema van de zondag: De Goede Herder. Bij het gesprek aan tafel bleek dat niemand de extra nieuwsbrief had ontvangen. Er was dus iets misgegaan. En dus had deze extra nieuwsbrief ook niet geholpen als herinnering aan het kerkcafé.

Het volgende kerkcafé is nog ver weg.

Noteer alvast de datum

Zondag 18 mei, de zondag na Pinksteren,
bij Klazien en Pieter ter Veen,
Hermesstraat 7



Tenslotte

Deze nieuwsbrief is wat overhaast in elkaar gezet. Begin mei komt de volgende nieuwsbrief uit. Ik hoop dan meer uit de doeken te kunnen doen over de start van "de Schone Poort" als Pioniersplek. Dat zal dus vlak voor het Pinksterfeest zijn. Die wetenschap geeft moed. Er komt veel op ons af en een licht gevoel van paniek valt dan niet altijd te onderdrukken. Dan is het goed om te bedenken dat, als het er op aan komt, het niet ons werk is, maar het werk van de Heilige Geest. En dat het mooi is om met Hem te mogen meewerken.

Met een hartelijke groet vanuit de Schone Poort,

Pieter ter Veen

Adres: Hermesstraat 7, 1363TP Almere

email: Pieterterveen@deschonepoort.nl

Klik [hier](#) als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen