



## Nieuwsbrief Nr. 3 – 1 februari 2013

### Wie zijn wij?

Als u niet weet waar deze nieuwsbrief vandaan komt, kijk dan even op [www.deschonepoort.nl](http://www.deschonepoort.nl). Daar ziet u de gezichten die bij deze nieuwsbrief horen.

### Dank aan alle vrijwilligers

In de periode sinds de vorige nieuwsbrief heeft natuurlijk de kerststal ons het meest beziggehouden. Dat project kon alleen slagen dankzij de medewerking van een heleboel vrijwilligers. Daarom willen wij deze nieuwsbrief beginnen met al die mensen heel erg te bedanken. Op de eerste plaats de jongeren van de actie "Diverse City". In de dagen voor Kerst hebben zestig jongeren zich in 35 acties vrijwillig ingezet voor bejaarden, verstandelijk gehandicapten, ex verslaafden, daklozen en nog vele andere doelgroepen. Ook de kerststal hoorde bij die acties. Twaalf jongeren hebben als "acteur in de voorstellingen in de kerststal gespeeld". Vooral voor sommige meiden een hele opgave, want wat was het een modderbende... en die eigenwijze ezels. Toch hebben ze allemaal hun met verve rol gespeeld. Enorm bedankt! Op vrijdagmorgen kwamen de leerlingen van drie basisscholen in Poort op bezoek bij de stal. Medewerkers van Prisma, de stichting voor christelijk onderwijs in Almere, traden daarbij op als herder of wijze. Onze dank ook voor deze en voor de overige acteurs die spontaan zich hebben aangemeld om mee te doen. Ook dank voor de zangers van de Cantorij van de Drieklank. Jullie optreden vormde een bijzonder moment bij de stal. Het zou mooi zijn als de komende kerststal nog meer een muzikaal evenement gaat worden. En waar waren we als er geen dieren waren geweest? Dus ook onze dank aan kinderboerderij de Stek. De dieren hebben hun rol in het kerstverhaal voortreffelijk vertolkt. Ook waren we heel blij met de hulp van medewerkers van de gemeente Almere en bouw- en infrastructuur bedrijf Reimert. Met bouwhekken en een container zorgden ze voor een veilige weide voor de dieren van de stal. En ze hielpen ook nog eens met het verplaatsen van de stal naar een betere plek. Tenslotte nog een bedankje voor de fam. Van Baren, die zorgde voor een veilige opslag van de stal, zodat we komend Kerstfeest weer met een levende kerststal present kunnen zijn.

### De Banner

De banner boven deze nieuwsbrief is een fotomontage van foto's van straten in Almere Poort en een schilderij van de hand van Ineke Bussemaker. De fotomontage laat heel mooi zien wat ons voor ogen staat: een "Schone Poort" die toegang geeft tot de ontmoeting met God midden in het gewone dagelijks bestaan.

Nu we toch aan het bedanken zijn, willen we ook Ineke Bussemaker bedanken. Zij heeft de afbeelding van haar schilderij om niet beschikbaar gesteld voor onze website en voor deze nieuwsbrief.

Meer over de schilderijen van Ineke vind je op <http://inekebussemaker.wordpress.com>



## Stilte na de storm?

De vier weken van Advent waren wel een heel bijzondere voorbereiding op het Kerstfeest. Door alle activiteiten rond de levende kerststal werden we zelf ook weer heel direct bepaald bij de betekenis van dat feest. Als je tussen de schapen het verhaal vertelt van de geboorte van de Goede Herder, klinkt dat toch heel anders. Natuurlijk waren we teleurgesteld dat de Dickensmarkt niet doorging, maar alle leuke en positieve reacties maakten het meer dan goed. Ook op de kerstkaarten actie voor "Kerst in Almere" hebben we veel positieve reacties gekregen. Heel leuk was ook dat we met onze kerststal de krant en de televisie hebben gehaald (zie onze website voor verder nieuws). Dus als het even kan is er het komende Kerstfeest weer een levende kerststal! Inmiddels is Het Kerstfeest al meer dan een maand geleden. De januari-maand was een rustige maand. Dat mocht ook wel na alle drukte. Toch hebben we niet helemaal stil gezeten. Door de kerst-actie werd er met veel Almeerse kerken contact gelegd. Met vertegenwoordigers van verschillende kerken zijn gesprekken geweest en het ziet er naar uit dat "de Schone Poort" echt een oecumenisch project gaat worden. Ook was er een bespreking met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almere en maken we goede vorderingen met aanboren van fondsen voor ons programma. Als alles loopt zoals we hopen en bidden, is de relatieve rust van de januari-maand eerder een stilte voor de storm dan de stilte na de storm. U gaat vast nog van ons horen....

## Labyrinth



Op de website hebben we gemeld dat er plannen zijn voor een Labyrint in het Cascadepark. (zie de website) De plannen zijn samen met de Vrienden van het Cascadepark verder uitgewerkt. Het wordt een labyrint met zeven omgangen. Tussen de paden komt een kindermoestuin. Een bijzondere combinatie. Het zal daardoor niet altijd een plek van rust en stilte zijn. Maar het wandelen in het labyrint kan daardoor ook meer het karakter van mediteren in een kloostertuin krijgen. Het laatste nieuws is dat er een financiële sponsor is gevonden en dat in het voorjaar kan worden begonnen met de aanleg. Dus zijn er vrijwilligers nodig. Aanmelding kan via de website of door een mailtje aan [info@deschonepoort.nl](mailto:info@deschonepoort.nl)

## Het Kerkcafé

Het eerstvolgende kerkcafé is zondag 17 februari om 17.00 uur bij Klazien en Pieter ter Veen, Hermesstraat 7, Almere Poort. Noteer de datum en meld je alvast aan via de website. Dan krijg je een week van tevoren een herinneringsmail.

Het wordt al weer het tweede kerkcafé van 2013. Op zondag 20 januari was het eerste kerkcafé van dit jaar. Dat was ook de zondag van gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema was dit jaar "wandelen met God". Bij het kerkcafé hebben we ons ook laten leiden door dat thema. Het is een mooi beeld. Er gaat rust en vertrouwen van uit: hoe de weg ook verder zal gaan, je bent niet alleen. Het verlost ook van krampachtigheid (religiestress heet dat tegenwoordig). Wie wandelt kan luisteren, kan spreken, maar ook zwijgen. Je hoeft niet altijd wat te zeggen. Tegelijk is het niet vrijblijvend. De bijbellezing waaraan het thema is ontleend, kwam uit Micha 6:8 "Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God." Recht doen en trouw liefhebben, dat is heel wat. Tegelijk: binnen het beeld dat door het wandelen wordt opgeroepen, is die levenshouding eigenlijk vanzelfsprekend. Immers, wie met zijn Geliefde wandelt, wil natuurlijk op het rechte pad gaan. Het is mooi om met dit thema het jaar 2013 binnen te wandelen.

Met een hartelijke groet vanuit de Schone Poort  
Pieter ter Veen



Adres: Hermesstraat 7, 1363TP Almere Website: [www.deschonepoort.nl](http://www.deschonepoort.nl) email: [Pieterterveen@deschonepoort.nl](mailto:Pieterterveen@deschonepoort.nl)