



Nieuwsbrief Nr. 2 – 10 december 2012

Wie zijn wij?

Als u niet weet waar deze nieuwsbrief vandaan komt, kijk dan even op www.deschonepoort.nl. Daar ziet u de gezichten die bij deze nieuwsbrief horen.

Waar is de Dickensmarkt?



In de eerste nieuwsbrief vertelden we over onze plannen voor een kerststal op de Dickensmarkt. De plannen voor de markt zagen er veelbelovend uit. We zijn dan ook enthousiast aan het werk gegaan om te zorgen voor een presentatie waarvoor we ons niet hoefden te schamen. De opening zou op 9 december zijn. De afgelopen week leek ons huis wel een timmerwerkplaats of een naaiatelier. Maar alles kwam op tijd klaar. En er werden zelfs dieren gevonden om de kerststal te bevolken. Kinderboerderij “de Stek” wilde hun dieren wel een paar dagen aan ons uitlenen. Zondagmorgen werd in alle vroegte de kerststal opgebouwd. Het resultaat mocht er wezen vonden we. Maar waar was de Dickensmarkt? 's Middags werd het nieuwe station “Almere Poort” geopend. Ondanks het slechte weer, was er veel belangstelling. Maar de mensen zochten vergeefs naar de kraampjes van de kerstmarkt. Vanwege het slechte weer hebben we de boekentafel niet ingericht. Maar veel mensen kwamen wel even bij de kerststal kijken. De kinderen die langs kwamen vonden hem prachtig. Daarom hebben we de kerststal niet afgebroken en ingepakt. Ook al is er geen Dickensmarkt. We willen de mensen de gelegenheid geven om de kerststal te bezoeken en het kerstverhaal te horen.

De Kerststal in Almere Poort



Zo is de kerststal geworden. Hij staat prachtig op een centraal plekje in Almere Poort. Op de route naar het station en de enige supermarkt in Poort. Heel veel potentiële bezoekers dus. Er gaat een aparte email uit om vrijwilligers te vragen om de komende weken de infokraam en boekentafel bij de kerststal te bemensen. Heeft u die mail niet ontvangen en wilt u toch mee doen? Meldt u dan aan via onze website.

De kerststal zal te zien zijn van vrijdag 14 t/m zondag 16 december en van vrijdag 21 t/m maandag 24 december. Op die laatste dagen zal het een levende kerststal zijn. De scholen in Almere Poort hebben een uitnodiging gekregen om op de 21^e naar de kerststal te komen. Een van de herders zal dan het kerstverhaal vertellen. Ook hebben de koren van de Drieklank en van de Lichtboog beloofd dat ze op een van die dagen kerstliederen komen zingen. Kijk daarom voor de precieze openingstijden op de website.

Kerst in Almere

De afgelopen weken werden er veel contacten gelegd. Op 2 december werd na afloop van de kerkdienst in de Zuiderpoort een presentatie gegeven over “de Schone Poort” en de kerstactiviteiten. Veel enthousiaste reacties en ook een groot aantal vrijwilligers. Op 9 december werd in de Drieklank, in de Goede Rede en in de Lichtboog over “de Schone Poort” verteld. Ook met andere kerken waren contacten. Met Mark Zeldenrust van “Het Poorthuis” (www.poorthuisalmere.nl) was een lang gesprek over wat we samen kunnen betekenen voor Almere Poort. Uit de namen is al duidelijk dat het Poorthuis en de Schone Poort bij elkaar in de buurt liggen.

Al deze contacten hadden als resultaat dat wij dit jaar de actie “Kerst in Almere” coördineren. Dit jaar geen billboards maar kerstkaarten. Er zijn 10.000 kaarten gedrukt. Die worden in de komende week verspreid. In delen van Almere huis aan huis maar natuurlijk ook bij de kerststal in Almere Poort. De kaarten nodigen de mensen uit om een van de kerstvieringen in Almere bij te wonen. De vieringen worden vermeld op de website www.kerstinalmere.nl



De kerken in Almere wensen u
100 % Kerstfeest

onder kerstviering is Kerstfeest maar half. Maak uw Kerstfeest 100% door een kerstviering in een van de kerken in Almere. Zie www.kerstinalmere.nl of de website van de deelnemende kerken

Het kerkcafé

Het eerstvolgende kerkcafé is zondag 20 januari om 17.00 uur bij Klazien en Pieter ter Veen, Hermesstraat 7, Almere Poort. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar om mee te gaan doen? Noteer de datum en meld je alvast aan via de website. Dan krijg je een week van tevoren een herinneringsmail.

Bid om vrede voor deze stad

Wat kunnen we doen? Op de zondag waarop we de kerststal opbouwden werd in Almere Buiten de stille tocht voor de herdenking van Richard Nieuwenhuizen gehouden. Machteloos en verbijsterd bij de dood van deze grensrechter. Wat kun je doen? Ik moest denken aan de oproep van Jeremia: “Zoekt de vrede voor de stad en bidt voor haar” (Jeremia 29:7) Ik kwam daarop door de reactie van sommige ouderen bij de presentaties in de verschillende kerken. Er waren veel enthousiaste reacties. Vrijwilligers meldden zich aan. Van de ouderen reageerden sommigen “we kunnen niets meer voor jullie doen, maar we zullen voor jullie werk bidden.” De Schone Poort is een zoeken naar vrede voor de stad waar we wonen. Als mensen dan zeggen “we zullen ervoor bidden”, is dat niet gering. Jeremia voegt er aan toe “want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn”. Bedoelt hij daarmee: het is gewoon in jullie eigenbelang?..... Moge de vrede van Kerstfeest met jullie en met Almere zijn

Met een hartelijke groet vanuit de Schone Poort
Pieter ter Veen

Adres: Hermesstraat 7, 1363TP Almere Website: www.deschonepoort.nl email: Pieterterveen@deschonepoort.nl
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik [hier](#) om de brief in uw browser te zien
Klik [hier](#) als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen