



Nieuwsbrief Nr. 11b – 3 september 2015

Beste mensen,

Dit is Nieuwsbrief 11b. Geen gewone nieuwsbrief dus, maar even een brief er tussen door. Niet zoals gewoonlijk een terugblik op de activiteiten in de Schone Poort, maar informatie over wat er de komende weken op het programma staat. Deze week wordt het Septemбернаummer van magazine Spirit (het kerkblad van de Protestantse Gemeente Almere) verspreid. Voor de gemeenteleden in Poort wordt er een gedrukt exemplaar van deze nieuwsbrief bijgedaan. Want zij zijn toch wel de eersten die moeten weten wat we allemaal van plan zijn, maar we versturen deze brief toch ook op de gebruikelijke manier via email. Veel lezers van onze brief wonen te ver om aan de activiteiten mee te doen, maar hoe ver je ook woont, door je gebed kun je altijd meewerken met ons werk.

Dag van de eenheid: 5 september

Vandaag werd de Kerk op Wielen uit zijn zomerslaap gehaald. We beginnen met goede moed aan een nieuw seizoen. Ik vind het wel een mooie symboliek dat “de Dag van de Eenheid” onze eerste activiteit na de vakantie is. Deze manifestatie wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. De Protestantse Gemeente Almere doet voor het eerst mee. En ook de Kerk op Wielen zal op de Esplanade in het winkelhart van Almere present zijn. Als u deze brief onder ogen krijgt is dat feest al weer voorbij, maar bij het schrijven van deze brief zijn we nog met de voorbereidingen bezig. Ik kan dus nog geen verslag doen, dat houdt u tegood. Maar het was goed om te beginnen met een manifestatie van de eenheid van christenen. Want als je gericht bent op buiten de kerk, besef je hoe belangrijk die is.



Boekwinkeltje en verhalenkoffer: 12 september in de Homerusmarkt



Voor de vakantie stonden we een aantal zaterdagen op de Homerusmarkt. Zoals bij alle winkeltjes in de Homerusmarkt, kwamen er ook bij ons maar weinig bezoekers, toch hebben we nog heel wat boeken verkocht en zijn er veel gesprekken en gesprekjes geweest. Leuk om zo mensen te ontmoeten. En natuurlijk hebben veel kinderen naar verhalen uit de verhalenkoffer geluisterd en tekeningen gemaakt. Op de laatste zaterdag hebben de prijs uitgereikt aan het meisje met de mooiste tekening.

Jammer genoeg zijn de winkeltjes na de vakantie niet meer elke zaterdag beschikbaar. Wel mogen we bij bijzondere evenementen weer aanwezig zijn. De eerstvolgende keer is op zaterdag 12 september. Van 12:00uur tot 17:00 uur zijn we er weer met de boekentafel en de verhalenkoffer. En natuurlijk is er voor de kinderen weer een leuke (knutsel)activiteit.

Kerkcafé : voortaan 2x per maand

Bij de teamtraining besloten we dat het goed zou zijn om elke week kerkcafé te houden. Daarover schreef ik in de vorige nieuwsbrief. Eén keer per maand is gewoon te weinig. We spreken over het Kerkcafé als een “Bij-1.2.3-komst”. De woordspeling is duidelijk. In onze bij-één-komsten gaat het om drie dingen: 1 = verbinden: elkaar ontmoeten en samen eten. 2 = verdiepen: in gesprek over bijbel en geloof, 3 = vieren: samen zingen en bidden. Zeker het eerste komt in de knel als je elkaar maar een keer per maand ontmoet. En mis je een keer, dan zie je elkaar twee maanden niet. Zo groeit er weinig gemeenschap. Ook al waren we het als team van harte met elkaar eens dat een keer per maand te weinig is, we willen niet te hard van stapel lopen. Daarom beginnen we met elke tweede en vierde zondag van de maand. Dus noteer alvast maar de volgende data: 13 en 27 september; 11 en 25 oktober; 8 en 22 november; 12 en 20 december.



Kerkcafé op zondag 13 september: Kun je bidden leren?

We maken een heleboel plannen. Welke rol speelt het bidden daarin? En valt bidden te leren? Over die vragen gaan we in gesprek aan de hand van Lukas 11:1-12 waar verteld wordt dat Jezus zijn leerlingen leert bidden.

De Kerk op Wielen staat bij de Homerusmarkt (bij Bushalte "Homeruskwartier Midden" van lijn 4) We beginnen om 17.00uur. Na de viering is er een gezellige maaltijd. U bent van harte welkom.

Wel willen we graag weten hoe groot de soeppan moet zijn, meld je dus even aan via info@deschonepoort.nl of SMS je naam + kerkcafé naar 0645182316

Bijbelvertelbus: ook twee keer per maand



Ook dit seizoen is er voor de kinderen de Bijbelvertelbus. Als er zondags kerkcafé is, is er ook bijbelvertelbus. Dus die is er nu ook twee keer per maand.

Er wordt een mooi verhaal verteld
En liedjes gezongen
En er is een leuke (knutsel) activiteit

Omdat de bus te klein is, stopt de bijbelvertelbus voortaan in **Sterrenschool "de Ruimte"**
Nimfenplein 1 (achter de Homerusmarkt)

De volgende bijbelvertelbus is op zondag 13 september.

We beginnen om 16.00 uur en het duurt ongeveer drie kwartier

Alle kinderen zijn welkom (en ze mogen hun vader en moeder meenemen)

Kinderkoor in Almere Poort - Zing jij mee?

Zing jij ook zo graag? Als ik blij ben dan zing ik vaak een liedje of zomaar iets wat ik zelf bedenk. Als jij ook zo vrolijk wordt van zingen en graag samen met anderen zingt, kom dan meezingen in het nieuwe kinderkoor van de Schone Poort. We zingen liedjes over verhalen in de bijbel, maar ook andere liedjes. Misschien ken jij zelf ook wel liedjes die je graag zou willen zingen? Het koor is voor kinderen van de basisschool vanaf ongeveer 7 jaar. Twee vrijdagmiddagen in de maand hebben we een muziekkamer in De Ruimte, in het gebouw van de Sterrenschool in het Homeruskwartier. We zingen van 15.00 uur tot 16.00 uur. Wil je komen zingen of gewoon een keer mee doen om het te proberen? Meld je dan aan bij Wilma Schuurman. E-mail: wilmaschuurman@upcmail.nl.



Activiteiten voor Tieners

Er wonen nog maar weinig oudere tieners in Almere Poort, maar er is wel een flinke groep jonge tieners ("brugklassers") Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt best veel georganiseerd, maar de jonge tieners vallen een beetje tussen wal en schip. We wilden proberen om in de vakantie een activiteit te organiseren om deze kinderen. Dat is niet gelukt. Maar ook buiten de vakanties lijkt het ons goed om voor deze groep activiteiten aan te bieden. We zijn wat dingen aan het voorbereiden. Als eerste stap gaan we de jongeren die we al kennen benaderen om te vragen wat zij zouden willen. Maar of we iets van de grond kunnen krijgen, zit natuurlijk ook vast op voldoende vrijwilligers. Dus als je denkt dat dit leuk en de moeite waard is, doe mee en meld je dan aan via info@deschonepoort.nl

Tenslotte

Omdat dit een tussendoorbrief is, wil ik hem tot twee kantjes beperken. Dat is dus net gelukt en ik heb nog net twee regels over om, ook namens het team jullie zegen en alle goeds toe te wensen. Met een hartelijke groet,
Pieter ter Veen



Adres: Hermesstraat 7, 1363TP Almere

Website: www.deschonepoort.nl

email: info@deschonepoort.nl

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een mail naar unsubscribe@deschonepoort.nl