



Nieuwsbrief Nr. 10 – 15 maart 2015

Paasfeest

Paasfeest is de dag dat we vieren dat Jezus leeft.
Hij is niet ten onder gegaan in de dood.
Hij liet het graf achter zich en komt ons tegemoet.
Noemt onze naam. “Waarom huil je?”
Pasen is de dag om je tranen te drogen.
We begroeten elkaar met “Christus is opgestaan!”
(Dat klinkt toch net even anders dan ‘Goedemorgen’)
De morgen is goed, iedere morgen is goed,
want Pasen zet de wereld in een ander licht.
Zullen we de vlag uitsteken?
Zingen met trompetgeschal?

De dood is tenietgedaan
Jezus is opgestaan
Jezus, de leeuw van Juda, overwon de dood!



Het team van de Schone Poort wenst u
een Gezegend Pasen

De vorige nieuwsbrief verscheen op 1 september 2014. We hebben dus heel lang niets van ons laten horen. We kijken terug op heel veel geslaagde activiteiten, maar we hadden het daarmee zo druk, dat het er eenvoudigweg niet van kwam om ook nog een nieuwsbrief te schrijven. De voorbereiding van de Paasactiviteiten vragen deze weken veel aandacht en dus kwam de 10^e nieuwsbrief ook telkens onderop het stapeltje met “to-do’s”. Maar we hebben jullie steun, meeleven en gebed hard nodig. Pionieren is vaak weerbarstig werk. Maar hoe zouden jullie met ons meeleven, als wij niets van ons laten horen? En wat moeten jullie bidden, als we niet laten weten waar we mee bezig zijn? Daarom tussen de bedrijven toch maar deze brief. Het zou een heel lange brief worden, als ik verslag ging doen van de activiteiten sinds de vorige nieuwsbrief. Kijk daarvoor op de website en op facebook. De website werd trouwens vernieuwd. De belangrijkste verbetering: ook op tablet en smartphone is hij goed te bekijken.

Toch wil ik nog wel even de Kerststal noemen. Ook dit keer kwamen in de week voor Kerstfeest veel schoolkinderen op bezoek bij de stal om het verhaal van de geboorte van Jezus te horen. Bijzonder was dat als “extra” de twee winkeliersverenigingen in Poort vroegen of we met de Kerststal ook op hun kerstmarkt wilden staan. We hebben de kerststal dus drie keer opgebouwd en weer afgebroken. De schapen en de ezel konden niet zo lang blijven, dus stonden er op de kerstmarkten poppen in de kerststal. Het kerstverhaal konden de kinderen via koptelefoons beluisteren. Verrassend hoeveel kinderen geboeid bleven luisteren. Ik vertel dit, omdat omdat de Kerststal op de kerstmarkt een vervolg kreeg: er werd gevraagd of we op 4 april ook op de paasmarkt willen staan. Hoe gaan we dat doen?



Op weg naar Pasen

Inmiddels is het al bijna Pasen. Het kan niemand zijn ontgaan dat het weer Pasen wordt. De paaseitjes lagen in februari al weer in de winkel. Paashaas en kuikentjes, narcissen en andere voorjaarsbloemen sieren de folders met aanbiedingen. Maar wie kent nog de christelijke betekenis van het Paasfeest? Voor de meeste Nederlanders lijkt Pasen gereduceerd tot een paar vrije dagen. Daar ligt dus voor ons een uitdaging! Als christenen geloven we dat de gebeurtenis, die we vieren, scharnierpunt is in de geschiedenis, zowel voor de wereld als voor mensen persoonlijk. Het wonder van Pasen biedt hoop voor iedereen maar hoe vertel je dat aan een omgeving die er eigenlijk niet op zit te wachten?

De Bijbelvertelbus op Palmzondag

Sinds een paar maanden is er de "Bijbelvertelbus". De aanleiding? Een moeder vertelde over de vakantie met het gezin in Frankrijk. De kinderen keken daar vol verbazing naar de kapelletjes die bij alle kruispunten te vinden zijn. Wie is dat? Vroegen ze. Dat is Jezus... Wie is dat? ... Eigenlijk zouden onze kinderen toch wat meer over Jezus moeten weten, verzuchtte ze. Er waren nog meer gesprekjes over de betekenis van bijbelverhalen voor kinderen. En zo werd het idee van de Bijbelvertelbus geboren. Een keer in de maand komt de bijbelvertelbus langs. De kinderen uit de buurt worden met hun ouders uitgenodigd om in te stappen. Het programma is simpel: welkom, een liedje, een bijbelverhaal, tekenen of knutselen en dan de afsluiting. Na drie kwartier staan de kinderen weer buiten. De eerste keer waren er maar een paar kinderen, maar ze vonden het prachtig. De laatste keer waren er zoveel kinderen en ouders, dat onze huiskamer haast te klein was. De eerstvolgende bijbelvertelbus is op Palmzondag. Natuurlijk vertellen we dan het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. En we gaan ook Palmpaasstocken maken. De Kerk-op-wielen is daarvoor te klein, maar gelukkig kunnen we terecht in sterrenschool "De Ruimte", een nieuwe school die nog maar net geopend is.



Kerkcafé wordt Bij-één,twee,drie-komst

Al bijna drie jaar houden we "Kerkcafé". De laatste tijd vroegen we ons af of de vlag de lading wel helemaal dekt. Sommigen stoten zich aan "kerk", anderen voelen zich niet prettig bij "café" en weer anderen vinden de combinatie van "kerk" en "café" maar niks. Is er geen betere naam? We houden geen kerkdienst, "Bijeenkomst" of "Samenkomst" past beter, maar dat klinkt wel heel erg traditioneel. Het moet wel duidelijk worden dat we geen platgetreden paadjes willen bewandelen, maar zoeken naar een eigentijdse vorm die past bij Almere Poort. Uiteindelijk kwamen we uit op "Bij-1.2.3-komst". De woordspeling is duidelijk: het gaat om bijeenkomen. En in dat bijeenkomen gaat het om drie dingen: 1 = verbinden: elkaar ontmoeten en samen eten. 2 = verdiepen: in gesprek over bijbel en geloof, 3 = vieren: samen zingen en bidden, vrij en vrolijk. En je mag bij dat 1.2.3. ook denken aan wat Jezus zei: Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, ben ik er ook bij.

Bij-1.2.3-komst op Palmzondag

Op Palmzondag is er dus een "Bij-1.2.3-komst". En net als vorig jaar betrekken we het labyrint bij de viering. Maar voordat we het labyrint kunnen wandelen, moet er nog wel wat gebeuren. Het onderhoud vraagt aandacht en de beplanting is nog niet af. Het aardige is dat we dit jaar in de prijzen zijn gevallen. Op boomfeestdag hebben we in het labyrint bessenstruiken en vruchtbomen geplant. Dat maakt van het labyrint een nog mooiere plek en ook wordt het onderhoud een stuk eenvoudiger. Het kerkcafé is dus op zondag 29 maart. Omdat 's middags ook de bijbelvertelbus is, beginnen we dit keer later: om 18.00uur is de maaltijd, daarna is de viering. Wie wil, kan daarna het paaslabyrint wandelen. Het zal dan al donker zijn, maar we volgen in het labyrint een lichtspoor en ook zijn de "staties" - de plekken waar je letterlijk en figuurlijk even stil staat - mooi verlicht. Jullie zijn van harte uitgenodigd om op deze heel bijzondere manier de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen te beleven.

Op weg naar Pasen

Het Paaslabyrint kan ons helpen om dichter bij het geheim van het geloof te komen. Om het paradoxaal te zeggen: Het labyrint is een mooie plek om daar al wandelend bij stil te staan. In het geloof gaat het immers om het gaan van een weg. De eerste Christenen werden "mensen van de weg" genoemd. Omdat Jezus voor hen de weg is. Hij is de weg die naar het Leven leidt. Mensen gaan hun levensweg. Met vallen en opstaan. Met vreugde en verdriet. We zijn allemaal op weg. Waarheen? Als christen weet je dat jouw levensweg verbonden is met de Weg van Jezus. Door Pasen komt jouw weg en je bestemming in een ander licht te staan.

Met een hartelijke groet namens het team van de Schone Poort, Pieter ter Veen

Adres: Hermesstraat 7, 1363TP Almere Website: www.deschonepoort.nl email: info@deschonepoort.nl

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een mail naar unsubscribe@schonepoort.nl