



De Schone Poort

Nieuwsbrief Nr. 1 – oktober 2017

Daar zijn we weer....

De eerste twee jaar van de Schone Poort schreven we regelmatig een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze pioniersplek. Toen werd het stil.... Geen nieuws is goed nieuws mag u daarvan denken. Maar "uit het oog uit het hart" is ook een bekend gezegde. Vandaar dat het toch aan ons knaagde dat we zolang niets van ons lieten horen. Gelukkig is er de nodige versterking van het team gekomen, vandaar dat we de sprong wagen en met een nieuwe serie nieuwsbrieven starten. Omdat het al zo lang geleden is dat u van ons hoorde en er ook een aantal nieuwe adressen in de e-maillijst zitten, beginnen we maar even met ons voor te stellen. Wij zijn het team van "de Schone Poort", een pioniersgemeenschap van de Protestantse Gemeente Almere. Wij willen in Almere Poort de kerk een gezicht geven. Dus zoeken wij naar nieuwe en creatieve vormen van kerk-zijn. Omdat we ervan overtuigd zijn dat christelijk geloof heilzaam is voor mens en samenleving.

Een nieuw gezicht van de Schone Poort



Figuur 1 Pinksterzondag. v.l.n.r Bettie Woord, Klazien ter Veen, Joke Vermeulen, Pieter ter Veen, Martijn Groot en vooraan twee jonge bezoekers

Toen we vier jaar geleden begonnen met de Schone Poort, gingen Klazien en Pieter met z'n tweeën naar de teamtraining. De eerste taak die we ons stelden, was: bidden en werken dat het team gaat groeien. En die gebeden werden verhoord: naar de teamtraining eind deze maand gaan we met een groep van 7 mensen (meer mogen niet :) Bij de laatste teamdag begin september zaten we met z'n twaalfen in de kring.

Het meest opvallende nieuwe gezicht is Bettie Woord. Met haar geleidehond Oska is zij inmiddels een bekende verschijning in de wijk. We kregen contact met Bettie, toen Pieter en Klazien vorig jaar plannen maakten om drieëneenhalve maand naar Indonesië te gaan. Wie zorgt in die periode voor de broodnodige professionele ondersteuning? Bettie heeft zich vol enthousiasme op die taak gestort. Het is de bedoeling dat zij binnenkort als predikant aan de Schone Poort wordt verbonden, zodat Pieter en Klazien een stapje terug kunnen doen. Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk project, maar voor de volgende is Bettie verantwoordelijk.

Evaluatie en Vervolg

Eind 2013 gingen we officieel van start als pioniersplek. Na drie jaar moest geëvalueerd worden en een vervolgplan opgesteld. Conclusie van de evaluatie: we moeten werken aan verduurzaming van de Schone Poort. Dat houdt praktisch in: 1. Werken aan de vorming en verdere groei van de geloofsgemeenschap. 2. Werken aan een eigen plek. 3. Zorgen voor professionele ondersteuning. Met de komst van Bettie Woord was het derde punt gerealiseerd nog voordat we er echt om gevraagd hadden. Ook voor het tweede punt

ging een onverwachte mogelijkheid open: er komt een Tiny Church! En ook ten aanzien van de vorming van de geloofsgemeenschap in Almere Poort zijn er verrassende ontwikkelingen.

De "Tiny Church"



Figuur 2 De Maquette van de "Tiny Church"

We zijn nog steeds erg blij met de "Kerk op Wielen". Daarmee kun je echt kerk in de buurt zijn. Maar de omgebouwde SRV-wagen heeft ook z'n nadelen. In de winter is het er te koud, er kunnen maximaal vijftien mensen een plek vinden en er moet een vergunning zijn om hem ergens te parkeren. Vandaar dat we voor het Kerkcafé zijn uitgeweken naar de Sterrenschool. Ruimte genoeg en laagdrempelig. Maar we missen er de gezelligheid van de huiskamer. En we hebben het gevoel dat we in de Sterrenschool een beetje schuilgaan. Want met "de Kerk op Wielen" zijn we duidelijk herkenbaar aanwezig in Poort. Onverwacht boodt zich een heel nieuwe mogelijkheid aan.

In 2016 deed Pieter mee aan de ontwerpwedstrijd voor een Tiny House. Zijn inzending voor de Bouwexpo Tiny Housing hoorde niet bij de 25 winnaars, maar er waren mensen die vonden dat het een mooie "Tiny Church" zou zijn: een kleine kapel die in Almere Poort dienst kan doen als stiltecentrum, inloophuis en kerk.

De naam van het ontwerp was "I'll Follow the Sun", want de "Tiny Church" draait met de zon mee om zoveel mogelijk

zonneënergie en warmte op te vangen. Voor een kerk is dat een mooie symboliek, vinden wij. In juni was er een gesprek met wethouder Tjeerd Herrema. Hij zegde toe dat de gemeente Almere voor een plek zal zorgen als wij de financiering rond krijgen. En dus gaan wij nu met de pet rond. De eerste financiële toezeggingen al binnen. Er is een sponsor die (een deel van) de technische installaties willen verzorgen. Er is dus goede hoop dat het geld er zal komen, maar we zijn er nog niet. Als u denkt "een leuk idee," maak dan uw bijdrage over naar

IBAN: NL 34 ABNA 0541693441

t.n.v. De Schone Poort.

Iedereen die € 100,- of meer bijdraagt, krijgt een nachtje logies met ontbijt in de "Tiny Church". (er was iemand die zei: dat wordt dus "bid en breakfast")

Pioniersgemeenschap

Naast de eigen plek, is de komende tijd is de Schone Poort als geloofsgemeenschap het belangrijkste aandachtspunt. In de Protestantse Gemeente Almere is de afgelopen reorganisatieproces geweest. Daarbij werd o.a. besloten dat de Schone Poort, naast de drie bestaande geloofsgemeenschappen (met een eigen kerkgebouw en predikant), zal uitgroeien tot een vierde experimentele pioniersgemeenschap.

Om de veertien dagen houden we Kerkcafé. een open ontmoeting waar ook regelmatig niet-kerkmensen aanschuiven. Rond het kerkcafé groeit langzamerhand een geloofsgemeenschap. De persoonlijke contacten verdiepen zich. Er ontstaan vertrouwensrelaties, waarbinnen zo maar geloofsgesprekken op gang komen. Voor niet-kerkmensen is het verrassend te ontdekken dat de Schone Poort "kerk" is. Maar ook voor betrokken kerkleden is het een ontdekkingsreis. Het Kerkcafé speelt een belangrijke rol in de geloofsverdieping binnen het team. Bij de teamtraining zeiden verscheidene deelnemers hoe inspirerend het voor hen is om actief te zijn in de pioniersplek en dat ze het gevoel hebben bezig te zijn met de kerk van de toekomst.

Uitbouw en verdere ontwikkeling van het kerkcafé is dus een eerste prioriteit. Dat betekent o.a. dat we mensen gaan werven om mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld door het opzoeken van mensen in Almere Poort die ingeschreven staan als lid van de Protestants gemeente. Daarnaast is er ook meer communicatie nodig over wat er in het kerkcafé gebeurt. Tot nu toe maken we voornamelijk reclame voor de andere activiteiten van de Schone Poort. Maar via website en facebook zullen we ook meer aandacht besteden aan

het Kerkcafé. Te denken valt o.a. aan een blog over de onderwerpen die in het kerkcafé aan de orde komen.

Kerk in Poort

We zijn dus een pioniersplek van de Protestantse Kerk. Maar van meet aan hebben we samenwerking gezocht met andere kerken. Rond de christelijke feestdagen werken we al enige jaren samen met de Schaapspoort en de Veilige Haven, de andere geloofsgemeenschappen in de wijk. Altijd proberen we te zoeken naar wat ons samen bindt, en zo samen het kerkelijk gezicht te zijn van onze wijk.

Al vanaf de zomer zijn we bezig met de voorbereiding van het "Diner bij de Kerststal". Vorig jaar kwamen zo'n 1000 mensen op bezoek bij de levende kerststal. Misschien worden dat er dit jaar nog meer, want het gebiedskantoor van de Gemeente Almere stelde voor om de traditionele eindejaarsborrel van de gemeente dit jaar ook bij de levende kerststal te houden. Voor het gebiedskantoor en voor het sociale wijkteam zijn we zo langzamerhand een partner geworden, waarmee ze vanzelfsprekend samenwerken.

Buurt, Bakkie, Bus.



Figuur 3 Sandwichbord bij de Kerk op Wielen

Een van de samenwerkingsprojecten is het "Bakkie in de Buurt in de Bus" (BBB). Het sociale wijkteam ontdekt telkens weer dat de drempel naar de officiële hulpverlening hoog is. Vorig jaar kwamen we, na een gesprek met de directeur van het Voedsel Loket Almere, die met hetzelfde probleem kampt, op het idee om de "kerk op Wielen" te gaan gebruiken als een soort rijdend inloophuis. We bespraken het plan met het Sociaal wijkteam en kregen subsidie om een pilot te starten. Sinds twee maanden staat de 'Kerk op Wielen' elke woensdagmorgen op een pleintje in het Europakwartier. Iedereen is er welkom voor een bakje koffie en een goed gesprek. Ook helpen we met taalles, fietsles, en andere vragen. En elke week is er de "groente van de week". Want gebrek aan goede en gezonde voeding is een van de problemen die we in Almere Poort tegenkomen. Veel mensen met een migratie achtergrond kennen de Hollandse groenten niet en weten niet hoe ze die klaar moeten maken. Maar ook bij veel andere bewoners is er onwetendheid over het belang van groente voor goede voeding. Dus wordt er elke week een groentegerecht gekookt en krijgen de mensen voor een prikje de "groente van de week" mee.

Tot slot....

Er valt nog veel meer te vertellen, want het bruist van activiteiten in de Schone Poort, maar we zitten al op twee A-viertjes en er moeten nog wat foto's bij. Dus bewaren we de rest voor een volgende nieuwsbrief. Hopelijk is uit deze brief duidelijk dat in de periode van stilte de Schone Poort volop in ontwikkeling was en nog steeds springlevend is. We voelen ons zeer gezegend en het is goed om dat te delen.

Met een hartelijke groet, namens het team

Bettie Woord en Pieter ter Veen